

# Inspraak notitie Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013

Van N. Adema SGP

22 april 2013

Maximale vrijheid is een illusie.

Bij het begin van de informatieavond 30 maart 2013 werd al direct opgemerkt SGP? Die zijn tegen zondag openstelling. **Dat zijn we eigenlijk allemaal.** Het is uit het buitenland, via de grens regio's over het land uitgewaaid. We willen het eigenlijk niet, maar hoe draai je het weer terug. Het klinkt als een hartenkreet!

Veel winkeliers en hun personeel hebben behoefte aan een dag niet werken, zijn dus tegen een 7x vierentwintig uur economie. Economische voordelen zijn er nauwelijks, portemonnee consument wordt echt niet dikker, het is een verschuiving van de omzet naar de zondag.

Open gaan als winkel of niet is niet alleen een individuele beslissing, zoals het college lijkt te veronderstellen. Terwijl door deze oneerlijke concurrentie hen omzet wordt ontnomen. Het college dient te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden tussen winkeliers, daarom ook tussen grote en kleine winkeliers.

Heeft de gemeente wel goed onderzocht of winkeliers hier behoefte aan hebben? Op de informatieavond 30 maart zijn alleen de grote clusters van winkeliers aanwezig. De kleinen worden niet gehoord. Wij komen veel ondernemers tegen die heel kritisch zijn.

Dan hebben we het niet alleen over hen die principieel niet op zondag open zullen gaan. Maar ook anderen die moeten zeggen dat een mens geen machine is die continu door kan draaien en uitzien naar de gemeenschappelijke rustdag om weer op adem te komen, of anders extra mensen moeten aannemen terwijl dat financieel niet verantwoord is.

Bij zo'n vrijwillig 'verplichte' zondag openstelling, roepen zij het uit, kijken, kijken maar niet kopen, het kost me alleen maar tijd en geld! Zij voelen zich staan, als een bezienswaardigheid waar kijkers langs komen, niet als een ondernemer! We hebben zolang gestreden voor een veertigurige werkweek, dat gaat er zo weer aan, zegt men dan! Vooral voor het personeel.

Dan hoor je het verwijt, voor gemeentebestuurders is het optuigen van een wekelijkse koopzondag vaak een prestigeproject, maar dat gebeurt wel over de rug van de kleine winkeliers! Het grootwinkelbedrijf beheerst straks de winkelstraten, met daarnaast veel lege winkelpanden van hen die het loodje leggen!

Dit sluit allemaal aan bij de resultaten van een onderzoek onder ondernemers, gehouden door CBW-Mitex over de koopzondagen. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de

ondernemers helemaal niet zit te wachten op al die koopzondagen.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de getallen in de gemeente Leiderdorp heel anders zullen liggen. Dat blijkt ook wel als we met ondernemers in contact treden.

Bovendien blijken veel ondernemers in Leiderdorp ook nu al niet alle koopzondagen open te gaan. Het besluit van de gemeente zorgt ervoor dat zij nog meer druk zullen ervaren om op zondag vrijwillig 'verplicht' open te gaan, terwijl zij dit helemaal niet willen.

Onder het personeel wordt helemaal niet onderzocht wat zij er van vinden, dat is niet goed. Zij worden nog getrokken doordat ze 100% extra worden betaald. Ook dit gaat uit de CAO's verdwijnen, de eerste waren al aan de beurt, helaas.

Dit wordt door de werkgevers bevochten omdat de zondag openstelling anders niet meer rendeert, maar alleen een negatief resultaat oplevert!

Jammer dat het college kennelijk alsmaar op zoek is naar verruiming en daarmee de zondagsrust verder te niet doet en tegen de "Wet van de Heere God" in gaat.

Terwijl in het houden van deze wet groot loon ligt, daar de Heere het houden van Zijn geboden wil zegenen!

Ook dat het een groot goed is vanuit sociaal oogpunt om wekelijks een dag vrij te zijn, om als gezin of dergelijke samen vrij te zijn.